



Nieuw Schooljaar

De vakanties zijn voorbij en we zijn weer vol energie gestart deze week. Het was wel weer even wennen voor iedereen. Op tijd opstaan, ontbijten en vlug naar school. Naar een nieuwe klas en meestal naar een nieuwe juf of meester. Toch wel spannend. En zeker voor de leerlingen die nieuw zijn op onze school. Voor hen is het extra wennen. Wij hopen dat deze nieuwe leerlingen en hun ouders zich snel thuis zullen voelen bij ons op school. En wij helpen met z'n allen daarbij. We hebben dit jaar een lang schooljaar van 42 weken en gaan door tot en met 21 juli. Het gaat vast weer een geweldig en verrassend schooljaar worden !

Website

Ik heb u al eerder via de mail laten weten, dat door het veranderde webdesign en het daarmee gepaard gaande overzetten van de webinhoud, de website niet meer actueel is. Wij doen de komende weken ons best (naast de reguliere werkzaamheden) om de website weer te actualiseren. Later zal u meer horen over de veranderingen van de nieuwe website. Er is ook een schoolapp in aantocht en de foto's zullen via een code beveiligd worden. Zoals gezegd.....later meer.



Agenda

- dinsdag 6 september, startgesprekken groep 5 t/m 8
- donderdag 8 september, startgesprekken groep 5 t/m 8

Mail



Wekelijks (tenzij anders aangegeven) ontvangt u van ons de nieuwsbrief 'Asjemenou'. Deze is ook wekelijks online te lezen op onze website. Wij dringen er op aan deze te lezen omdat u anders essentiële informatie dreigt te missen. (bijv. dat alle groepen vanaf dit schooljaar op woensdag om 12.15 uur uitgaan, hetgeen al voor de zomervakantie in de Asjemenou heeft gestaan).

Ook heeft u, als het goed is, toegang tot het 'ouderportaal' in Parnassys, van uw kind. Hier kunt u controleren of de namen, telefoonnummers, mailadres, e.d. juist zijn geadministreerd. Mocht u geen toegang hebben tot het ouderportaal, meldt dit dan bij de groepsleerkracht. Ook als u geen mail ontvangt van de school, en anderen uit de groep van uw kind wel, laat dit dan weten aan de groepsleerkracht. Dan proberen wij dat op korte termijn te corrigeren.



Dit is de tent die wij t.g.v. het afscheid van groep 8 vorig jaar, cadeau hebben gekregen. Nu weet u ook meteen waar die rode paal voor bestemd was, midden op het speelplein. Er wordt al volop in de tent gespeeld !

Halve van Haarlem

Ook dit jaar doet de Aloysiusschool weer mee met de Halve van Haarlem. Inmiddels heeft u via de mail een brief ontvangen met informatie. De groepen 1,2 en 3 kunnen zich opgeven voor de kabouterloop. 700 M de groepen 4, 5 en 6 kunnen zich opgeven voor de Kidsrun. 1,4 KM En groep 7 & 8 mag zich opgeven voor de 5 KM.

Voor inschrijving en betaling kunt u terecht bij de groepsleerkracht.

Voor algemene vragen kunt u terecht bij

Marjolein Lambert (groep 1/2 C)
Melissa Formanoij (groep 6 & 3)
Karolina Weijers (groep 7)

We hopen op veel aanmeldingen!



Juf Sonja naar Maastricht

En dan is het echt zover...

Ik werk niet meer op de Aloysius.

De school waar ik 14 jaar gewerkt heb en waar mijn kinderen met plezier op school hebben gezeten. Ik bedank al mijn lieve collega's voor de gezellige tijd.

Ik bedank alle ouders voor de prettige samenwerking.

En natuurlijk bedank ik ook alle kinderen waar ik mee gewerkt heb. Jullie zijn allemaal kanjers. Ik ben trots op jullie.

Tot slot wens ik jullie allemaal een fijn schooljaar en ik zal af en toe even gezellig op bezoek komen.

Groep

1 2

NIEUWS UIT DE KLEUTERGROEPEN.

Na een heerlijke lange vakantie zijn we maandag weer fris van start gegaan.

De kinderen en ook de juffen hadden weer zin om te beginnen.

We zijn maandag begonnen met het thema 'school'. We werken 2 weken over dat thema a.d.v. het boek 'Hoera naar school'. Het gaat over Dorus de beer die voor het eerst naar school gaat.



Volgende week krijgen we weer gym van de studenten van de opleiding 'sport en bewegen' van Inholland. De studenten komen naar onze school om de kinderen daar les te geven. We hebben er weer zin in!

Wilt u eraan denken dat de ouders alleen op maandag en vrijdag de klas in mogen komen om met de kinderen een boekje te lezen. Is er gym op dinsdag of donderdag dan is het de bedoeling dat uw kind zichzelf omkleedt.

1/2A: We hebben weer twee nieuwe kinderen in de klas. Sim Bousie en Bodile Litjens. We wensen ze veel plezier bij ons in de klas.

1/2B: Jim de Jong en Julian de Vogel zijn na de vakantie bij ons in de klas gekomen. We wensen ze veel plezier bij ons in de klas.

1/2C: We hebben er weer een nieuw klasgenootje bij. Ze heet Loïs Schinkel. We wensen haar veel plezier bij ons in de klas.

Groep

3

Wat een heerlijke start hebben we gemaakt deze week. 30 kinderen kwamen wat gespannen de klas in op maandagochtend, maar op dinsdag waren ze al gewend! Woensdagochtend startten we de dag met meester Michiel, de gymleerkracht en donderdag en vrijdag stond juf Melissa voor de groep.

We hebben ook 4 nieuwe kinderen in de klas, we wensen Fedde, Mijntje, Finn en Amelie heel veel plezier bij ons op school.

We hebben deze week bij de leesles de letters m en r geleerd. Ook hebben we ze leren schrijven. Alle kinderen hebben een woordendoos gekregen voor in hun kastje waarmee ze zelf woorden kunnen maken en de juiste plaatjes erbij kunnen zoeken.

Veel kinderen kwamen al met een etui op school. Het zou fijn zijn als alle kinderen de komende weken een etui voor in hun kastje hebben, zodat we onze potloden niet meer kwijt raken.

Wat hebben de kinderen allemaal nodig dit jaar:

een etui, een puntenslijper met bakje, een schaar en een witte of doorzichtige lijmstift.

Uw kind mag ook eigen viltstiften mee naar school nemen, maar deze graag in een andere etui omdat we anders ons potlood niet meer kunnen vinden doordat hij zo vol zit.

We gymmen op de woensdag en de donderdag. De kinderen nemen van huis een eigen gymtas mee met gymkleden en gymschoenen, graag voorzien van naam!

In de eerste schoolweek mocht u als ouder elke dag even mee de klas in, maar vanaf volgende week gaat het net zoals bij de kleuters; op maandag en vrijdag mag u mee de klas in, op dinsdag tot en met donderdag zet u uw kind af bij de klassendeur.

Fijn weekend en tot volgende week!

Groep

4

We zijn begonnen! Maandagochtend allemaal blij, uitgeruste en verwachtingsvolle gezichten in groep 4. Ze hadden er zin in en juf ook!

Allereerst een welkom aan Amy, zij is in de vakantie in de buurt komen wonen en zit nu bij ons in de klas. Amy, leuk dat jij er bent en wij wensen je heel veel plezier bij ons op school. Lucas kent gelukkig al heel veel kinderen en heeft zijn plekje ook al gevonden in de groep. Deze week hebben we heel voorzichtig de eerste nieuwe dingen geprobeerd. Met spelling zijn we begonnen aan de methode 'Staal' en het hakwoord kennen de kinderen al. Op de informatieavond praten wij u graag bij, over wat het allemaal precies is. Maar ook Taal, Rekenen en Knutselen is voorbij gekomen. Een fijne eerste week was het!

Dan nog even wat praktische dingen. Wij vinden het fijn als de kinderen op maandag een schone gymtas meenemen. Wij vragen de kinderen dan ook op woensdag de gymtas mee naar huis te nemen, zodat alles gewassen kan worden.

Vanaf aanstaande maandag vragen wij u de kinderen bij het begin van de aula gedag te zeggen. De kinderen lopen zelf naar de klas en hangen zelf hun jas op. Belangrijke mededelingen graag na schooltijd of via de mail. (noortje.thissen@jl.nu of ginette.woldringh@jl.nu) Denkt iedereen nog aan het inleveren van het rapport?

Fijn weekend en tot maandag!

juf Ginette en juf Noortje

Groep

5

De eerste week zit erop!

Welkom aan alle ouders/verzorgers en kinderen van onze groep.

Maandag waren alle kinderen aanwezig en is er verteld en gewerkt over de vakantie.

De rest van de week zijn we begonnen met het opstarten van de verschillende vakken.

Tussendoor was er tijd voor spelletjes en oefeningen op het gebied van kennismaken en vertrouwen. We hebben al veel gelachen met elkaar.

Via de regels en afspraken van de Kanjertraining hebben we besproken hoe we met elkaar om moeten gaan.

De komende weken bouwen we hierop voort.

Onze verjaardagskalender is ook klaar.

Over trakteren en andere zaken vertellen we u graag op de informatieavond.

Komende week staan de startgesprekken op het programma.

Een moment op nader met elkaar kennis te maken.

Vanaf maandag verwachten we dat de kinderen zelf de school binnenkomen en afscheid nemen op het schoolplein.

We hebben zin in het schooljaar!

Een fijn weekend,
Dorine en Susanne

Groep

6

Na een spannende start maandag (zelf de trap op naar de bovenbouw) voelen de jongens en meisjes van groep 6 zich nu al als een vis in het water.

Ook waren er in de klas 3 nieuwe gezichten aanwezig. Uiteraard waren Tom, Merlijn en Yannick al eerder langsgelopen, dus echt "nieuw" waren ze niet meer.

Op woensdag en donderdag is Danique ook gezellig in de groep geweest, dat vonden de kinderen erg leuk!

Een heleboel jongens en meisjes hadden al eigen stiften, een etui, een schaar en lijm meegenomen, wat fijn! Mocht dit nog niet zo zijn, wilt u dit dan aan uw kind mee naar school geven?

We zijn deze week ook gestart met gym.

Op dinsdag en woensdag hebben de kinderen gym en moeten zij hun gym-spullen en een handdoek mee naar school nemen.

Volgende week dinsdag en donderdag houden we weer de jaarlijkse startgesprekken.

We kijken ernaar uit om de kinderen uit groep 6 met hun ouders te spreken.

Fijn weekend!

Proficiat

Deze eerste schoolweek waren jarig:

29 augustus	Jair Martens	3
30	Fayeline Buurman	3
30	Carlijn Smidt	5
31	Sophie den Blanken	6
1 september	Jolijn de Maar	7
2	Samuel de Haas	7

De komende week zijn jarig:

7 september	Julia Mol	5
9	Boet Luchies	5