

## Geloof-Hoop-Liefde

Het jaar loopt bijna ten einde, een moment waarop we de 'balans' opmaken. Wat waren de leuke en minder leuke dingen van het afgelopen jaar?

Het was een goed jaar voor de Aloysiusschool. Veel vernieuwingen, ontwikkelingen, betrokkenheid en saamhorigheid. We hebben een bloeiende school die met vertrouwen de toekomst tegemoet gaat. Daar heeft iedereen z'n steentje aan bijgedragen, onze leerlingen, onze ouders en niet in de laatste plaats de hardwerkende collega's die elke dag weer met plezier aan het werk gaan. Maar we blijven ook oog houden op wat er nog beter kan.

Als we de wereld om ons heen aanschouwen, valt daar ook nog veel te verbeteren en te wensen. Er heerst zoveel boosheid. Boosheid over van alles en nog wat.

Boos op hem of haar, boos op de politiek, boos op andersgelovigen, boos op volksvertegenwoordigers, boos op vluchtelingen, gewoonweg boos!

De nuances zijn vandaag de dag wel erg ver te zoeken. Kortgeleden heb ik de woorden van Jan Terlouw in DWDD gehoord. Daar sprak een bevlogen man die zich zorgen maakte over het gebrek aan vertrouwen in onze samenleving (het touwtje uit de brievenbus). Een verantwoordings- en afrekencultuur die gemeengoed in onze samenleving is geworden. Via social media worden mensen uitgemaakt voor de meest verschrikkelijke dingen, en zelfs met de dood bedreigd.

Waar is het vertrouwen in de goede bedoelingen van de meesten van ons. En fouten horen daar toch ook bij? Waar is het besef en de acceptatie dat niet alles gaat zoals je het zelf zou willen. De overdenking die ik deze week tegenkwam, ligt in het verlengde hiervan, 'Van denken wordt je moe, dus oordelen we maar wat'.

In ons land schieten de nieuwe politieke partijen als paddestoelen uit de grond. En elk van die partijen is wel ergens boos over. Op van alles en iedereen. Uit boosheid is in het verleden maar weinig goeds voortgekomen. Waar komt dat toch vandaan? Waarom vertrouwen we elkaar niet meer? Waarom gaan we niet uit van het positieve? Waarom is het glas zo vaak half leeg? Waarom geloven we niet meer in elkaar? Waar is de liefde voor elkaar? Waar is de hoop? De Kerstperiode is de tijd bij uitstek om hier weer eens bij stil te staan. Ik weiger om mee te gaan in die negativiteit. Ik geloof in het goede van de mens en ben ervan overtuigd dat begrip, verbinding, erkenning en liefde voor elkaar, uiteindelijk altijd zal overwinnen. Ik wil niet boos zijn, maar wil de sterretjes blijven zien, in de lucht, maar vooral bij elkaar. Doen jullie met mij mee?



Ik wens u hele fijne en liefdevolle Kerstdagen toe met familie en vrienden en een gezond en bijzonder 2017!



#### Agenda

- Maandag 9 januari, weer naar school.
- Woensdag 18 januari, studiedag team, alle leerlingen zijn vrij.
- Vrijdag 27 januari, studieochtend groepen 1-2, de leerlingen van deze groepen zijn vrij.



Lach  
Ontspan  
Maak plezier  
**Vraag hulp**  
Kijk met aandacht  
Vertrouw op anderen  
Verspil zomaar wat tijd  
Maak een lange wandeling  
**Lees een mooi boek**  
Maak je een dag geen zorgen  
Maak jezelf mooi Bekijk vakantiefoto's  
Maak een tekening. Glimlach naar een kind  
Zing onder de douche Vervul een van je wensen  
Neem een uitgebreid bad. Accepteer een compliment  
Toon je tevredenheid. Luister naar de stilte  
Wees nog een keer kind. Luister naar de natuur

2017

Kies een ster  
Plan een reis  
Haal diep adem  
EN HEB LIEF

2017

We zijn de afgelopen weken helemaal in de kerststemming gekomen.

Zo zijn er prachtige kerststerren op de ramen verschenen, rendieren gemaakt, engeltjes geknutseld en van klei hebben de kinderen het kerststalletje na gemaakt.

Iedere ochtend zijn we begonnen met de gezellige kerstverlichting aan. Helaas moest het gewone licht tijdens het lezen wel weer aan, dat vonden de kinderen wel erg jammer.

Gisteren hebben we kerst gevierd in de kerk. We mochten luisteren naar een mooi kerstverhaal.

Ook hebben we daar allerlei kerstliedjes gezongen die we van tevoren goed hadden geoefend met Tim op de piano. Een aantal kinderen van groep 3 en 4 hebben op het altaar een liedje gezongen over een mooie kerstengel.

Samen met de andere kinderen van groep 3 en 4 klonk het prachtig in de kerk!

Na de kerstviering in de kerk zijn we samen weer naar school gelopen. Daar hebben de kinderen heerlijk gesmuld van het kerstdiner!

Heerlijke pannenkoekjes, fruitspiesjes, wraps, soep en nog meer lekkere dingen stonden deze avond op het menu van groep 3.

Wat hebben ze lekker gegeten en wat zag iedereen er prachtig uit. Aan het einde van de avond mochten alle kinderen even op tafel staan om hun kleren te laten zien.

Vandaag start de kerstvakantie en gaan de kinderen heerlijk uitrusten. Fijne feestdagen en tot in 2017!

**Na de kerstvakantie zet u uw kind af bij de klapdeuren. De kinderen mogen dan zelf naar de klas lopen, hun jas ophangen en tas uitpakken. Dat gaat ze vast heel goed lukken!**

## Proficiat

24 december	Cas Belderbos	8
1 januari	Boaz de Haan	7
6 "	Victor Groenendijk	1/2C
12 "	Jack van der Donk	1/2B
12 "	Julia van der Donk	1/2C